

Hoera... (nieuwe) verkiezingen!

Sinds 2010 mag ik deel uitmaken van de Westlandse politiek en heb ik zo'n beetje alles gezien/gedaan; steunraadslid, raadslid, fractievoorzitter, oppositie, coalitie. Ik heb de campagnes en verkiezingen van 2010, 2014 en 2018 meegemaakt en in maart 2022 mogen we weer stemmen. Voorafgaande aan de verkiezingen zullen er weer politieke campagnes zijn. Sommige partijen zijn er ook al druk mee bezig. Lijsttrekkers zijn bekend gemaakt, lokale frietkramen worden omgetoverd tot campagnewagens, posters en folders worden ontworpen en aan de verschillende verkiezingsprogramma's wordt op dit moment druk geschreven. In november volgt dan nog de laatste begroting van dit college en daarna gaan veel partijen 'los'.

Ook in Westland zal dit het geval zijn, maar toch moet ik zeggen dat ik er weinig lol aan beleef. 'Westlandse Kampioenschappen Moddergooien' worden ze namelijk door onze fractie ook wel eens gekscherend genoemd. Partijen die de verschillen tussen elkaar eens flink uitvergrooten, harde debatten voeren en grote woorden gebruiken met vervelende verwijten over en weer. Om vervolgens, ná de verkiezingsuitslag, gezellig met elkaar om de tafel te gaan zitten en te kijken met welke partijen je juist in het politieke 'huwelijksbootje' kan stappen. Een bijzonder circus als je het mij vraagt.

Landelijk is het helemaal een giller! In januari 2021 stapt het kabinet op en is demissionair.

In maart 2021 zijn er verkiezingen en wordt er (gelukkig) flink rechts gestemd met partijen als de PVV, Forum voor Democratie en JA21. Maar toch gaat de oude coalitie daarna vrolijk (demissionair) met elkaar verder. Dit duurt nu al meer dan 250 dagen. De formatie is ondertussen een ramp gebleken. Partijen sluiten elkaar uit, partijen willen niet met elkaar samenwerken, maken openlijk ruzie of ze gaan uiteindelijk uit pure armoede toch gewoon weer met elkaar verder. Bijzonder.... En dus smullen sommige mensen nu alweer van nieuwe verkiezingen.

GEWOON DAVE

open, eerlijk en direct!

